

KERKDIENSTEN.

Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip.

Zondag 28 april. Themadienst "Wat ter tafel komt" Voorganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Zondag 5 mei. Voorganger: Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag Voorganger : Ds. Willem de Graaf uit Geldermalsen.

Zondag 12 mei. Voorganger: Ds. W. ten Voorde uit Nunspeet

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op YouTube. Zoekterm: 'Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen'.

Zondag 28 april. Voorganger: Pastor Ellen-Maria Spijkerman uit Geldermalsen

Zondag 5 mei. Voorganger: Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman uit Deil

Zondag 12 mei. Voorganger: Ds. E. Bakker uit Utrecht

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 25 april 15.00 uur: Ds. Wim Geerlof, voorganger en Jan Verkleij, organist

Donderdag 2 mei 15.00 uur: Ds. Henk van Kapel, voorganger en Greet de Bruin, organist

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag: geen kerkdienst

Vorig jaar was er voor het eerst op 4 mei een herdenking in Ravestein. Het was ontroerend om the last post, op de trompet gespeeld door een zorgmedewerker, in de zaal te horen. Ook dit jaar hopen we om 15.00 te herdenken. En op 5 mei te vieren: er zal een optreden zijn van de band, waarin een van onze gepensioneerde artsen speelt. Zo herdenken en vieren wij en zijn we in de zorginstelling verbonden met allen, die dit ook doen.

Met een hartelijke groet,

Pietie Kuper, geestelijk verzorger

E pkuper@szr.nl M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Zondag 28 april is de derde Wat-ter-Tafel-Komt-Dienst van dit seizoen. De tieners van de Tienkerk verlenen medewerking. Zondag 5 mei gaat oud-predikant ds. H.P.J. Schormans voor in de dienst. We zien uit naar mooie, gezegende diensten!

In memoriam Nicolaas Cornelis (Nico) van Bockel

Op donderdag 28 maart jl. is onverwachts van ons heengegaan Nicolaas Cornelis (Nico) van Bockel, in de leeftijd van 88 jaar.

Nico is geboren op 13 december 1935 in Hedel. Daar groeide hij op samen met zijn ouders en zus. In 1939 verhuisde het gezin naar Meteren. Na de lagere school volgde Nico de Mulo en maakte na 3 jaar de overstap naar de LTS in Culemborg, waar hij met lof slaagde als instrumentenmaker. In 1953 kwam hij bij de PTT te werken, waar hij 42 jaar zou blijven werken, met name als beheerder op de centrale in Tiel.

In 1966 leerde hij Willy kennen met wie hij trouwde in 1969. Ze gingen wonen aan de Kuypersstraat en later in de twee-onder-één-kap-woning aan de Peppelbos. Wil was alles voor hem. In 2014 overleed zij aan de gevolgen van longkanker. Een diep verdriet en gemis voor Nico.

Nico was een rustige, lieve, integere, gelovige man. Hij deed de dingen graag volgens vaste structuren. Ook was hij een stille genietter. Hij hield van muziek, speelde zelf mondharmonica. Hij ging er graag op uit met zijn motor en samen met zijn vrouw maakte hij vele reizen. In het vrijwilligerswerk was hij actief. Tien jaar heeft hij de coördinatie van de vrijwilligers op 's Heerenloo voor zijn rekening genomen, acht jaar is hij als diaken lid van de kerkenraad geweest en twintig jaar heeft hij de kerktelefoon verzorgd. Hij nam deel aan de diverse eettafels die in Geldermalsen werden georganiseerd en ging geregeld uit eten met een groepje uit de gemeente. Donderdag 28 maart ging hij volgens zijn vaste ritme boodschappen doen bij De Plus. Hij kreeg een hartinfarct en kwam niet meer bij. Zijn overlijden was een schok voor degenen die om hem heen stonden. Op zaterdag 6 april hebben we in een dankdienst in de Centrumkerk zijn leven herdacht en afscheid van hem genomen. Daarna is hij begraven op de natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. We bidden allen die met hem verbonden waren Gods kracht en troost toe op de weg verder.

Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Zieken

'De Heer zal mij altijd beschermen.

HEER, uw trouw duurt eeuwig,

laat het werk van uw handen niet los.

Psalm 138:8 (NBV21)

Huwelijksbevestiging

Vrijdag 3 mei hopen Jarno van Doorn en Lisa van Driel in het huwelijk te treden. Om 14.00 begint de huwelijksdienst in de Centrumkerk, waarin zij de zegen van God meekrijgen over hun huwelijk. We wensen hun een prachtige dag en een gezegende toekomst toe!

Boeken-, puzzel-, plantjes-, kaartenmarkt – 4 mei

Zoals al eerder aangekondigd organiseert ZWO de -inmiddels jaarlijkse- markt op 4 mei, van 10.00 – 15.00 bij De Ontmoeting. De opbrengst van die dag is bestemd voor het project Shade.

U kunt puzzels, (gave) boeken (geen thrillers, hebben we al veel) en door u gezaaide en gekweekte plantjes en eventueel ook kaarten inleveren bij een van de ZWO-leden.

Ook vragen wij om mensen die ons die dag een paar uur zouden willen helpen om al die spullen ook weer te verkopen.

Voor aanmelden of nadere informatie kunt u bellen naar:

Arendien van Putten: 06- 12456487

Janneke van Os: 06-37198798

Anne Lagerwerf: 06-20838107

Aannemingsavond

Maandag 13 mei is de aannemingsavond voor degenen die zich met Pinksteren willen laten dopen en belijdenis willen doen. Van 20.00-21.300 uur in zaal 2 van de Kerk.

Vrouwenkring Hadassa

Elk jaar organiseert Hadassa een avondwandeling in Neerijnen. Deze is dit jaar op dinsdagavond 14 mei. Meer info: cmdenhertog@gmail.com

Bezoekgroep 75+

Binnen de Hervormde Gemeente is er recent een bezoekgroep opgericht. Deze bestaat uit gemeenteleden die bezoeken zullen afleggen onder de gemeenteleden van 75 jaar en ouder, om zo te zorgen voor verbinding, omzien en bemoediging. Mocht u graag bezoek ontvangen, kunt u dat aangeven door te bellen of mailen naar één van de volgende personen: Rineke Datema (0345-473179/ [rinekedevis@gmail.com](mailto:rinedevis@gmail.com)) of Nettie Vink (0345 -652004/cnvink@hotmail.com)

Giften. Ontvangen via ds. Blokland – den Hertog 50 euro voor de Hervormde Gemeente Geldermalsen. Met dank!

Tenslotte

4 en 5 mei staan we stil bij het onvanzelfsprekende van vrijheid en de prijs die daarvoor betaald is en wordt. Ter overweging hierbij lied 994 uit het NLB, dat staat aangegeven bij de liederen voor Bevrijdingsdag. Van de hand van dichter Tom Naastepad.

Voor hen die ons regeren

*Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.*

*De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!*

*Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaars het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.*

*O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël.*

Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland – den Hertog
cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van €1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van "collectebonnen", ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT

Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Let op !

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt **uiterlijk zaterdag 27 april 2024** sturen naar Dicky Heinen e-mail dhheinen@hetnet.nl